

## Oversigt over Nykøbing Sjællands historie

Nykøbing er sandsynligvis en meget gammel by. Beliggenheden ved indsejlingen til Issefjorden har udgjort en god handelsplads. Vi må huske på, at oprindeligt gik forbindelsen fra Kattegat til Issefjorden direkte øst for byen, så Rørvig dengang lå på en ø.

I vikingetiden har stedet været en god ankerplads og samlingssted for ledingsflåden. Der er da også fundet et værft fra vikingetiden ved Lynæs på den anden side af fjorden. Vi ved, at der i tidlig middelalder blev holdt ting på Isøre, hvor kongerne Harald Heen og Niels (Svend Estridsens sønner) blev valgt.

Byen lå udsat og blev da også hærget og brændt af Marsk Stig i 1290. Igen i 1308 indtraf katastrofen.

I historisk tid var Odsherred afsondret fra det øvrige Sjælland af Lammefjorden. Den eneste landfaste forbindelse med det øvrige Sjælland var helt vestpå ved Dragsholm. Nykøbing var derfor et naturligt og vigtigt handelscentrum.

Svenske krigen var en streng tid, også for Nykøbing, der blev hårdhændet besat og udpint af svenskerne omkring 1658-61. Indbyggertallet faldt og var i 1740 kun 350.

Midt i 1800-tallet gik det atter fremad for byen, der blev anlagt havn med skibsbro. Godsejeren på Anneberg var storreder med eget skibsværft, hvor der blev bygget ca. 10 skibe. I alt var der efterhånden 25 skibe hjemmehørende i Nykøbing. Der kom industri: Salt-værk på havnen, ølbryggeri, tobaksspinderi, uldspinderi, garveri, rebslageri og jernstøberi, og i 1858 "Nykøbing Avis". Indbyggertallet steg til cirka 1200.

Der blev udnævnt postmester i 1845. Brevposten kom kørende 2 gange om ugen. Pakker og passagerer kunne sejles med dampskib til både Roskilde og København.

Men i slutningen af 1800-tallet gik det igen tilbage for byen, blandt andet på grund af Lammefjordens inddæmning: Odsherred blev nu "landfast" med det sydlige område, en stor del af handelen gik til Holbæk. omsætningen i Nykøbing faldt.

### Nykøbing omkring 1920

Byen var nu igen i vækst. Der var kommet jernbane til byen, og mange turister søgte til området, der blev mondænt som sommerhusområde. Også sommerpensionater så dagens lys.

Der var kommet elværk i byen i 1915. Statshospitalet, som det hed dengang, var bygget samme år. Hovedgaden var blevet brolagt - også fortovene - med toppede brosten. Skolen, der havde til huse i den tidligere biblioteksbygning (nu turistbureau), nær Holtets Plads, havde fået realeksamen.

### "Odd Fellow-foreningen Odsings historie

I 1920 var der 10 Odd Fellow-brødre i Nykøbing. Det var brødre af no. 7 "Union", no. 40 "Kong Skjold" og en enkelt af no. 6 "Eureka".

*N. A. Larsen.* Han havde en sæbeforretning på hjørnet, hvor nu "Sillehoveds" forretning ligger.

*Jakob Matrosen.* Han havde manufakturforretning, hvor nu Unibank ligger.

*P. Holst.* Holst var gartner. Han havde det lange hus i Grønnehavestræde og gartnerjord bagved, hvor vejen "Holst Have" ligger, samt et udsalg i Algade.

*C. L. Johansen* var muremester, boende Algade 15-17.

*L. S. Poulsen.* Savværksejer. Savværket lå på Savværksvej, hvor der nu er tandlægeklinik. Bolig og maskinsnedkeri, hvor "Aldi" er bygget.

*M. H. Olsen*, som ikke har kunnet identificeres sikkert, men vistnok var restauratør, hvor "Mirakelpriser" har til huse.

*Chr. Iversen*. Mejeribestyrer ved mejeriet "Billesborg". Senere tillige borgmester.

*Havnefoged Jensen*. Heller ikke han kan sikkert identificeres. Han var ikke havnefoged i Nykøbing i 1920 - måske tidligere? Måske tilflytter? Han var i al fald broder af no. 6 "Eureka".

*V. Laulund*. Restauratør på Rørvig kro.

*A. Kofoed Larsen*. Redaktør for "Nykøbing Avis".

På initiativ af N. A. Larsen indkaldtes til møde på hotel "Phønix", der i parentes bemærket på den tid regnedes for amtets førende hotel, d. 11.-6.-1920, med det formål at starte en Odd Fellow-forening i Nykøbing.

På et nyt møde den 20.-10.-1920 vedtog man at sende en skrivelse til D.D.S.S.\*Skeel stilet til Storlogen med anmodning om godkendelse, samt en skrivelse til O.M. Udby no. 40 "Kong Skjold", Holbæk, om godkendelse af mødested (Phønix).

Der foretoges valg således:

*Formand: Jakob Maltesen.*

*Sekretær: N. A. Larsen.*

*Kasserer: P. Holst.*

Mødedag skulle være 1. og 3. tirsdag i hver måned, undtagen i månederne juni, juli og august med kun et månedligt møde, nemlig 1. tirsdag i måneden.

På et møde 2.11. vedtoges et forslag fra br. Kofoed Larsen om at kalde foreningen "Odsing" (= en beboer i Odsherred). På samme møde udfærdigedes foreningens love.

28.12.1920 foreligger fra D.D.S.S. Skeel en godkendelse af foreningens love efter små rettelser.

Fra loge no. 40 "Kong Skjold" får den fremtidige forening forærende en pult, som logen selv har brugt, da den var forening.

Ekstraordinært møde 12.2.21. Det diskuteredes, om moderloge skulle være loge no. 7 "Union" eller loge no. 40 "Kong Skjold", der var brødre fra begge loger. Nr. 40 blev valgt, da det var lettere at komme til møder der, grundet den kortere vej.

På et møde den 5.4. meddelte br. Maltesen, at han alligevel ikke kunne påtage sig formandsposten, så der foretoges valg således:

*Formand: Kofoed Larsen.*

*Sekretær: N. A. Larsen.*

*Kasserer: P. Holst.*

Der forelå meddelelse fra O.M. Udby no. 40 "Kong Skjold" om, at indvielse af foreningen kunne finde sted den 22. april 1921.

### **Indvielse Store Bededag 22. april 1921**

Indvielsen fandt sted på hotel "Phønix" kl. 16,30. Over hotellet vajede "Kong Skjolds" flag. Det blev et meget festligt minde for brødrene. Til stede var 9 egne brødre samt 33 besøgende, repræsenterende 7 loger.

Efter formandens velkomst holdt br. O. M. Udby, no. 40 "Kong Skjold", indvielsestalen, hvor han gjorde rede for foreningens tilblivelse, fortalt embedsmændene om deres pligter samt formanede brødrene til trofast og flittigt fremmøde.

Br. Wistoft hilste fra no. 9 "Andreas Holck". Afdøde storrepræsentant Clemen Jensen, no. 40 "Kong Skjold", har i 1967 meddelt os, at denne br. Wistoft er forfatteren til vor loges devise. Br. Wilhelm N. Petersen hilste fra no. 7 "Union". Efter afslutningssangen samledes alle brødre til fotografering i

det fri. Dette billede hænger nu i logens forværelse. Frk. Edith Larsen har venligst identificeret de Nyk.-brødre, som hun kendte og disse er markeret på billedets bagside.



*Billedet viser den østlige ende af Ahlgade, som dengang blev stavet med et "h". Både gade og fortov er brolagte ca. 1920. Til venstre ses "Phønix", og i baggrunden ser man Teknisk Skole. Bemærk gadebelysningen med gaslygter. Ved Teknisk Skole begynder Lindeallé.*

Derefter var der festmiddag på hotellet. Bordet var smukt pyntet af br. Holst og på bordet 3 flag på messingstager, foræret af br. Østrup Rasmussen af no. 40 "Kong Skjold". Disse flag bruges stadig i logen, og Østrup Rasmussens navn er indgraveret i dem.

Menuen var: Suppe, laks, ryper og dessert, alle retter med tilhørende vine.

Festudvalgets formand br. Johansen bød velkommen, br. M. H. Olsen talte for konge og fædreland, br. formand Kofoed Larsen for gæsterne. Br. o. m. Udby, no. 40 "Kong Skjold", talte for den nye forening "Odsing": selv om han gerne så brødrene forblive i "Kong Skjold", ønskede han dog, at foreningen engang skulle blive selvstændig loge - et ønske som først skulle gå i opfyldelse i 1967, efter foreningens meget omskiftende skæbne gennem 40 år.

Der blev afsunget en sang forfattet i dagens anledning.

Til vor Ordens Pris.

=====

Ved

I. O. O. F. Foreningen „Odsing“?

Indvielsesfest

den 22. April 1921

=====

Mel.: Du er rig, du er dejlig, o Syl

For vor Orden en Sang skal vi ha', \*  
ja for nu er det os, der har Ordet;  
denne Broderflok her omkring Bordet  
i Lovtoner vi prise den ska',  
den er Blomsten i vor Eksistens,  
bedst iblandt vor Tilværelses Goder,  
den er for os som selve vor Moder,  
og paa Ros bliver aldrig man læns.

Vi i Venskabets Grad først fik lært,  
hvordan Brødre i Venskab os møder,  
og hvad Kærlighed det betyder,  
ret i Kærlighedsgraden man ser.  
Og naar Sandheden aabner vort Blik,  
saa vi Ordenen helt fuldt kan tyde,  
maa vi alle i Glæde udbryde,  
hvilke herlige Gaver vi fik.

Vi Odd-Fellows til Stævne er mødt.  
Vi i Broderskabsaand her er samlet  
for det yngste Skud paa vor Stamme,  
derfor giv det et kraftigt Hurra.  
Det et Led i vor Kæde nu er,  
og vi ønsker, vi fremad i Tiden  
altid maa ha' vor Orden ved Siden  
saa velsignet, uendelig kær.

=====

Så talte br. sekretær N. A. Larsen for no. 40 "Kong Skjold", vor moderloge.

Br. H. M. Christensen talte for no. 7 "Union", som var loge for en stor del af foreningens brødre.

Endelig talte br. OM for no. 9 "Andreas Holck", vor bedstemoderloge, efterfulgt af en række andre taler med gode ønsker for "Odsings fremtid.

Man samlede om kaffebordene, og der blev sendt telegrafiske hilsener til br. storsire og til d.d.s.s. Skeel.

Operasanger Lindahl underholdt med et bredt udvalg af sange. Nogle kørte derpå hjem, mens andre sluttede festdagen med natmad.

## **Foreningens hverdag**

De første møder holdtes på "Phønix", men fra oktober 1921 på Teknisk Skole.

Ved det første møde forærede br. L. S. Poulsen foreningen en dirigent-hammer.

Man anskaffede også det første år, til foreningens papirer og rekvisitter, et egetræsskrab udsmykket med ordenssymboler, det står i dag i logens selskabslokaler.

Br. L. S. Poulsen leverede det for 275 kr. med rentefri kredit i 2 år!

Det blev hverdag, og den gamle protokol fortæller om vanskelige og trange år. Den verdensomspændende krise satte ind i 20'erne og varede til op i 30'erne, den prægede byens og foreningens liv.

Foreningen startede med 10 brødre, og tallet svingede heromkring op gennem årene - mange flyttede fra byen, andre kom til.

Man startede med et kontingent på 2 kr. pr. kvartal, men hertil kom tilskud til juleuddelingerne, som foreningen gennemførte til krigens slutning. Der var megen nød og arbejdsløshed i byen som følge af krisen, så selv om julepakkernes værdi kun var mellem 10 og 20 kr., var det i den tids penge en velkommen julegave, specielt i en tid uden arbejdsløshedsunderstøttelse og med meget små indkomster. Mange modtog også koks til opvarmning. I 1936 var man oppe på 25 pakker.

Foreningen følte sig ofte svigtet af moderlogen, men senere organiserede den besøg af brødre i foreningen. Det er i denne forbindelse værd at erindre, at "Kong Skjold" i disse år havde meget store indre vanskeligheder, der ligefrem truede med sprængning eller henlæggelse.

Vanskelighederne stod på helt frem til 1928. Man følte også, at D.D.S.S. svigtede, han kom ikke på besøg, og anmodninger om at tale ved møder for eventuelle fremtidige medlemmer blev ikke efterkommet.

I 1927 begyndte man af sparehensyn at holde møderne privat hos sygehusøkonom Jakob Nielsen med kun et møde pr. måned. Mange møder blev i øvrigt aflyst grundet for ringe fremmøde.

I juni 1928 dør på Nykøbing sygehus en broder Carl Olsen, Faxø. I taknemmelighed over, at foreningens brødre drog omsorg for og besøgte den syge broder, skænker enken 400 kr. til foreningen. Det blev vedtaget at indsætte beløbet på en særlig konto til ordens-formål, så det ikke indgår i foreningens drift. Såfremt foreningen skulle blive opløst, skulle beløbet tilgå et af Odd Fellow ordenen støttet børnehjem.

I april 1930 flyttes foreningens møder til nyt mødelokale på "Vilhelm Niensens hotel", stillet gratis til rådighed af hotelværten, br. Vilhelm Nielsen. Man havde den glæde at få besøg af D.D.S.S., der ønskede tillykke med de nye lokaler og formanede brødrene til sammenhold og flittigt fremmøde. Der var stadig 10 brødre i foreningen. Den legendariske, senere d.d.s.s. August Petersen, der var lokalredaktør i byen, flytter til et job i Holbæk, men han er op gennem årene en stadig og trofast støtte for foreningen. Ny mødedag fastsættes til onsdag, og kontingentet bliver 1 kr. pr. måned.

19. marts 1931 afholdes 10 års stiftelsesfest i Teknisk Skoles festsal. Der var 55 personer tilstede ind. damer. Specielt glædeligt var det, at initiativtageren til foreningens stiftelse og embedsmand gennem mange år, N. A. Larsen, nu boende i Hellerup, var tilstede.

Br. O. M. fra no. 40 "Kong Skjold" overrakte som gave en dirigentklokke, og talte om ordenen som et net spændende om hele jorden.



*Teknisk Skole ca. 1920.*



*"Vilhelm Nielsens Hotel". Det senere Hotel "Odsherred"*

Efter mødet festmiddag på hotel "Phønix" med mange taler for orden og forening.

Til finansiering af juleuddeling arrangeres årlige andespil, og man modtager tilskud fra no. 40 til samme formål.

Af praktiske opgaver, som foreningen løser i disse år, kan nævnes, at brødrene i 1934 indløser et banklån for en broder, alle brødre betaler 100 kr. hver, en enkelt dog 200. I 1935 afvikler L. S. Poulsen på foreningens vegne afdøde br. Holsts bo. Gartnerjorden udstykkes og bliver til "Holsts Have".

26. april 1936 afholdes 15 års stiftelsesfest i Teknisk Skoles lokaler. 30 brødre med damer deltager i den efterfølgende middag på Rørvig kro hos br. restauratør Kai Larsen.

I 1939 udbryder krigen, der også kommer til at præge foreningens liv. Privat bilkørsel stoppes, og det bliver vanskeligt for brødrene at komme til møderne i moderlogen. Det kan, som et kuriosum, fortælles, at br. Jørgensen, Fårevejle, cykler i al slags vejr til møderne. Efter besættelsen holdt man møderne privat på skift i hjemmene. I 1941 bliver det umuligt at skaffe varerne til julepakkerne, så der uddeltes i stedet rede penge. Samme år flyttedes møderne tilbage til "Vilhelm Nielsens hotel".

Da foreningen kun modtager 100 kr. fra no. 40 "Kong Skjold" til foreningens 2 enker, bliver det i 1942 vedtaget at anvende gaver ondet fra enkefru Olsen (400 kr. hensat i 1928) til at forhøje tilskuddet til enkerne.

I krigens sidste år 1942-45 med spærretid, mørklægning og sabotage, afholdtes der kun møder, når bestyrelsen indkaldte, men fra 1946 er der igen normale regelmæssige møder.

En overgang overvejede man at give foreningen nyt navn. Af forslag kan nævnes: Marsk Stig, Chr. X, Isefjord m.m., men heldigvis besindede man sig og beholdt navnet "Odsing". Kontingentet var nu 10 kr. pr. kvartal. Foreningen overvejede at købe Amtstue-gården.

I årene 1948-49 var der ret stor medlemstilgang. Det var relativt nemt at give møde i moderlogen, men fremmødet i foreningen var så ringe, at ingen efterhånden syntes, det var en god ide at opretholde møderne, så foreningen blev gjort "hvilende", vistnok i 1956, ingen ved det med sikkerhed, da protokoller mangler fra 1950. Om den sidste protokol er afleveret sammen med de øvrige til arkivet i no. 40 "Kong Skjold" og bortkommet der, eller om en Nykøbing-broder ikke har haft den sidste protokol med, bliver nok aldrig opklaret.

Men efterhånden blæste nye vinde.

## **Foreningen genopstår**

Som fugl Phønix genopstod af asken, således genopstod "Odsing" af ruinerne.

I 1960 var der efterhånden 20 brødre i Nykøbing, alle af no. 40 "Kong Skjold".

Blandt disse var politiassistent br. Herluf Willer, en meget aktiv og effektiv broder, som indkaldte til et møde på "Hotel Odsherred" den 16. juli 1963 med det formål at genoplive foreningen. 20 brødre var mødt, og man vedtog at nedsætte et udvalg bestående af:

br. Herluf Willer

br. Agner Petersen

br. Kristen Damborg,  
som skulle arbejde på sagen.

26. september 1963 var der så stiftende møde på "Hotel Odsherred". D.D.S.S. August Petersen redegjorde for en "Odd Fellow"-forenings arbejde, rituel m.m.

Han fortalte, at han havde trådt sine "Odd Fellow"-børnesko i Nykøbing som medlem af den gamle forening. Nu afdøde br. ex.m. Helge Bemberg ønskede alt godt for foreningens fremtid, men gav udtryk for betænkelighed ved en fremtidig logedannelse, der ville kunne tappe nr. 40 for brødre, mens br. o.m. Satterup kun kunne se, at det ville gavne no. 40.

Man enedes om, at brødrene fremover på skift skulle holde indlæg ved møderne for at knytte brødrene tættere til hinanden og evt. skabe debat. På forslag fra br. o.m. Satterup vedtog man at trække kuvertnumre til det selskabelige samvær for at undgå klikedannelse - det er en skik, vi siden har holdt i hævd.

Der valgtes følgende embedsmænd:

Formand: Kristen Damborg

Sekretær: Herluf Willer

Kasserer: Agner Petersen

Allerede den 11. december 1963 foreligger storlogens godkendelse af forening og valg.

Til fremtidige møder lejes Teknisk Skoles Festsal for 35 kr. pr. gang ind. varme, el og rengøring.

### ***Instituering 8. januar 1964 kl. 19,30***

Institueringen fandt sted i festsalen. Der var 31 brødre, heraf 7 besøgende, tilstede.

Storlogen var repræsenteret ved:

Dep. storsire: D.D.S.S. August Petersen

Stormarskal: Ex.m. Aksel P. Andersen.

Storkasserer: o.m. Satterup.

August Petersen indviede salen og indsatte embedsmændene:

Formand: Kristen Damborg

Sekretær: Herluf Willer

Kasserer: Agner Petersen

Br. fm. udnævnte følgende embedsmænd:

Inspektør: Ernst Jensen

Vagt: Leo Petersen

Inspektør: Henning Rasmussen

Kapellan: Ib Thorlacius



Efter logearbejdet var der festlig sammenkomst på "Hotel Odsherred". Herluf Willer talte for ordenen, ex.m. Helge Bemberg for foreningen og br. Agner Petersen for de brødre, der havde været med i den gamle forening. Endvidere talte D.D.S.S. August Petersen og o.m. Satterup.

August Petersen overrakte som gave et bordflag, og o.m. Satterup en gæstebog fra nr. 40 "Kong Skjold".

Den følgende tid bød på stor tilgang og aktivitet. Der var altid indlæg ved en broder i møderne. Foreningen fik af br. Leo Petersen et mahogni-pengeskrin til indsamling af gaver. Det blev overdraget br. Jørgensen, Fårevejle, at "bestyre" dette, hvilket han gjorde med stor nidkærhed. Fra br. Tagø nr. 7 "Union" modtog vi trykte kort med devisen, og senere fra br. Claudius Pedersen nr. 6 "Eureka" (far til fru Hanne Højbjerg, Nykøbing) nogle smukke 3-armede stager i "Jugend-stil, stager der stadig pynter i selskabslokalerne.

I 1965 startede logen udflugter for byens og omegnens gamle. Disse udflugter har været arrangeret lige siden og er blevet til en løvsprings og en løvfaldstur, da ikke alle kunne "rummes" på en tur.

Samme år overvejedes det at købe frk. Sørensens villa i Grønnehavestræde. Der nedsættes imidlertid et udvalg til at varetage et evt. køb eller et byggeri. Dette udvalg foreslår i januar 66 at købe "Frelsens Hærs" ejendom i Nørregade. Købet føres ud i livet i løbet af foråret. Finansieringen sker ved hjælp af en gave på 50.000 kr. samt et lån, også på 50.000 kr. fra storlogen, samt et banklån i "Nyk. Bank". Dette sidste lån etableredes med en kaution på 2.500 kr. fra hver enkelt broder (altså ikke solidarisk hæftelse).

9. februar 1966 indsættes nye embedsmænd af  
D.D.S.S. Erik Christensen med  
ex. D.D.S.S. August Petersen som stormarskal:

Formand: Herluf Willer  
Sekretær: Agner Petersen  
Kasserer: Leo Petersen

Ved denne lejlighed overrækker Storrep. Aksel Svarre nr. 60 "Hammeren" en check på 760 kr. indsamlet i logen som hjælp til "Odsing" til at danne loge. Senere giver foreningens brødres hustruer 305 kr.

Allerede i oktober 1965 havde man udpeget et udvalg bestående af: br. Kristen Damborg, br. Kasserer Agner Petersen, br. Carl Laursen og br. Ib Thorlacius, hvis opgave det var at forhandle sig frem til en overenskomst med vor moderloge "Kong Skjold".

Moderlogens udvalg bestod af: ex. D.D.S.S. August Petersen, br. storrep. Clemen Jensen, br. u.m. Thormod Hansen og br. Kasserer Engelhard Olsen.

Forhandlingsresultatet blev vedtaget af begge parter i marts 1966 og så således ud:

1. Kandidater, som "Odsing" ønsker optaget i ordenen, skal indvies i "Kong Skjold".

2. Når "Odsing" danner loge, betaler "Kong Skjold" den nye loge i overgangsgebyr 300 kr. for hver broder i 3. grad, som er indviet før 1. januar 1963 og 500 kr. for senere indviede. For brødre af lavere grader end 3. betales de af disse brødre afkrævede gradergebyrer.
3. For hver "Odsing"-broder betales yderligere 50 kr.
4. Af enkefondens midler udbetales kontant 10.000 kr. samt 5.000 kr. i obligationer som båndlagt kapital for "Odsings enkefond. Såfremt logen senere skulle blive opløst, skal denne kapital gå tilbage til "Kong Skjold".
5. "Kong Skjold"-logen påtager sig samtlige forpligtelser for enker efter brødre, som er medlemmer af "Odsing" og "Kong Skjold", såfremt disse lever, når "Odsing" danner loge.
6. Ved en broders overgang til logen "Odsing" overføres samtlige forpligtelser for ham og hans familie til den nye loge.

I juli 1966 påbegyndtes arbejdet i den nyerhvervede ejendom med frivillige brødre som arbejdskraft under ledelse af br. Peter Grønbek Andersen.

Foreningen rundersender skrivelser til 22 loger med forespørgsel, om de skulle ligge inde med regalier, inventar eller andet, som de kan undvære og give som gave til vor fremtidige loge. Der var god respons, men derom i beretningen om logens historie.

Efter storlogens godkendelse af foreningens overgang til loge meddeles det, at institueringen kan finde sted 21. oktober 1967.

Til den fremtidige loge foretages valg således:

Overmester: Herluf Willer.

Undermester: Kristen Damborg.

Sekretær: Ernst Jensen.

Skatmester: Thiesen.

Kasserer: Leo Petersen

Kort efter søger 35 brødre af "Odsing" afgangskort fra "Kong Skjold" til den nye loge nr. 87 "Odsing", som vi alle håbede og troede ville gå en lys fremtid i møde, et håb som til fulde er blevet opfyldt.

## Valg

	Formand	Sekretær	Kasserer
20.10.20	Jac. Maltesen	N. A. Larsen	P. Holst
05.04.21	Kofoed Larsen	N. A. Larsen	P. Holst
21.03.22	Kofoed Larsen	Chr. Iversen	Jac. Maltesen
20.03.23	Kofoed Larsen	Chr. Iversen	Jac. Maltesen
18.12.23	Chr. Iversen	J. Nielsen	H. P. Toftbøl
20.01.25	Chr. Iversen	J. Nielsen	H. P. Toftbøl
17.11.25	Toftbøl rejser fra byen. I hans sted vælges: Jac. Maltesen		

01.12.25	N. A. Larsen	J. Nielsen	Jac. Maltesen
----------	--------------	------------	---------------

1926, 1927 og 1928 "hviler" foreningen

03.12.29	Chr. Iversen	J. Nielsen	L. S. Poulsen
02.12.30	Chr. Iversen	J. Nielsen	L. S. Poulsen
17.12.31	Anton Hansen	Hugo Schrøder	Oscar Petersen
07.12.32	Anton Hansen	Hugo Schrøder	Oscar Petersen
06.12.33	Anton Hansen	Hugo Schrøder	L. S. Poulsen
05.12.34	Anton Hansen	Hugo Schrøder	L. S. Poulsen
06.11.35	Anton Hansen	Hugo Schrøder	L. S. Poulsen

1936 Ingen oplysninger

01.12.37	Chr. Iversen	Hugo Schrøder	L. S. Poulsen
07.12.38	Vald. Hansen	Hugo Schrøder	L. S. Poulsen
06.12.39	Vald. Hansen	Hugo Schrøder	L. S. Poulsen

1940 Ingen oplysninger

05.11.41	Hugo Schrøder	Vilh. Nielsen	L. S. Poulsen
----------	---------------	---------------	---------------

1942, 43, 44, 45 Kun møder, når bestyrelsen indkalder. Ingen valg

30.09.46	Vald. Hansen	Hugo Schrøder	L. S. Poulsen
07.01.48	Vald. Hansen	Vilh. Nielsen	Bøgh-Nielsen
05.12.49	Aage Nevermann	Bøgh-Nielsen	Arild Petersen

Foreningen "hviler"

08.01.64	Kristen Damborg	Herluf Willer	Agner Petersen
09.02.66	Herluf Willer	Agner Petersen	Leo Petersen



## Den nye Loge No. 87 "Odsing"

Ved ombygningen af "Frelsens Hærs" bygning fremstod en særdeles formålstjenlig logebygning, selv om forholdene var trange. I stueetagen indrettedes en smuk logesal, kandidatværelse, garderobe og toilet. Ad en temmelig stejl og snoet trappe kom man til 1. sal med selskabslokale, køkken og depot. Da etageadskillelsen ikke var dimensioneret til stor belastning, anbragte man, når mange skulle samles i selskabslokalerne, en afstivning i form af en kraftig bjælke lodret midt i logesalen fra gulv til loft.

Logens egne brødre havde ydet både en stor arbejdsmæssig og en økonomisk indsats. Med rekvisitter og inventar fik vi megen hjælp fra andre loger:

symbolerne fra Skive, embedsstole fra Næstved, regalier fra Grindsted, rekvisitter fra Kalundborg, ceremoni-stav i form af en hellebard fra Holbæk, et komplet sæt embedsmands-regalier fra Frederikssund, stave fra Skælskør. Konsul Beyers enke fra Holbæk skænkede altervasen (med et portræt af afdøde storsire Petrus Beyer), brødrenes hustruer: logetæppet, Herluf Willer:

klokken, og Kristen Damborg: de bronzebogstaver, der blev sat på bygningens facade, og som senere blev flyttet med til den nuværende logebygning. På Nykøbing Museum fandt br. kapellan Thorlacius Odsherreds gamle segl (se afsnittet om logens segl), der indgik i "Odsings segl, og der blev med dette forlæg af br. Fåborg, Frederikssund, fremstillet en tegning til den nuværende ceremonimesterstav med seglet udført gedigent og smukt i messing øverst på staven.

Instituering 21. oktober 1967

Indvielse af bygning og instituering af embedsmændene blev foretaget af br. storsire Johs. Petersen og br. dep. storsire Edmund Melander i spidsen for storlogen. Til stede var desuden logens 36 brødre, distriktets overmestre og fra moderlogen ex. d.d.s.s. August Petersen, Storrepr.-: Clemens Jensen, Axel P. Andersen og Karl Nielsen og exmestrene Helge Bemberg og Frode Sørensen. Desuden borgmester Hans Jørgensen og politimester Arbøl.

Efter ceremonien samledes gæsterne og brødrene til festmiddag på hotel "Phønix", i alt 60 deltagere. Det blev en meget festlig dag, som vi mindes med glæde og stolthed.

## Odsings hverdag

### Udadvendt arbejde:

Som den første opgave inviteredes beboerne på "De gamles Hjem" og andre ældre på løvfaldstur til Rørvig med efterfølgende spisning, samvær og underholdning i selskabslokalerne. Udflugterne blev gennem årene -grundet stor tilslutning - delt i en løvsprings og en løvfaldstur. Det efterfølgende samvær måtte p.g.a. pladsmangel flyttes til det beskyttede værksteds lokaler. Fra 1980 kunne gæsterne rummes i den nye logebygning.

Fra 1969 blev der ved juletid, på foranledning af br. Villum Neerup, foranstaltet indsamling af brugt tøj til Kofoeds skole. Indsamlingerne er fortsat gennem årene med flere indsamlingssteder, og tonsvis af tøj er kørt ind. De første år blev tøjet opbevaret og sorteret af br. Agner Petersen. Senere har andre brødre været indsamlere: br. Henry Sørensen, br. Hans Christensen og br. Ib Kurå.

Det humanitære udvalg fik gennem mange år en god indtægt takket være br. Villum Neerup, der var lokalredaktør på "Sjællands Tidende".

Avisen havde årlige juleindsamlinger til humanitære institutioner deriblandt "Odsing". Udvalget havde andre supplerende indtægter (lotterier, bankospil m.m.).

### Kirkekoncerter

I samarbejde med menighedsrådet og med kommunal økonomisk sikkerhedsgaranti arrangeredes i 1976 julekoncert i Nykøbing kirke. Et kor fra Sorø under ledelse af Knud Vad, solosang af br. Ulf Hanssing og kirkens organist sørgede for en ypperlig oplevelse.

I 1977 arrangerede logen igen julekoncert. Medvirkende var "Unge tonekunstnere" v/ Eddie Lander, Agnes Giebel med solosang og organist Juul ved orglet. Koncerten var en stor oplevelse, men for humanitært udvalg var udbyttet minimalt.

Højby kirke var rammen om den næste koncert i 1881. Medvirkende var Katy Bødtker og Svend Lundvig samt kirkens organist. Koncerten gav et anseeligt underskud, som en anonym broder dækkede ind.

I 1986 afholdtes julekoncerten i Rørvig sognegård. "Terpcichorus" fremførte værket: "Navidad nuestra" under ledelse af Per Larsen. Indimellem denne sydamerikanske musik oplæstes juleevangeliet. Koncerten blev optaget af Danmarks Radio, og salen var fyldt med 170 tilhørere.

## Andet

I 1977 gik Skt. Georgs Gildet, Ladies Cirkel, Round Table, Innerwheel, Rotary og "Odsing" sammen om at indsamle penge til et hjertestop-udstyr til montering i en ambulance. Det nødvendige beløb kom i hus, men der gik flere år, inden udstyret kunne købes og afleveres.

## *Livet i logen*

24. januar 1968 fungerede gradestaben for første gang med indvielse af 2 brødre: Erik Nielsen og Ulf Hanssing. Der blev brugt ledsagende båndmusik, for selv om vi havde fået et ældre orgel med fodbetjente bælg af br. Thorkild Petersen, havde vi endnu ingen organist. Musikanlægget blev i 1970 udskiftet med et mere moderne. Senere stillede br. Ulf Hanssing et elorgel til fri disposition, og endnu senere købte logen selv et velfungerende el-orgel.

I mange år fungerede br. Ulf Hanssing som organist, indtil Kuno Højengaard tog over i 1987.

I 1971 tildeltes for første gang i logens historie en eksmesterstjerne, det blev meget symbolsk til br. Herluf Willer, som havde været lokomotivet for dannelsen af både foreningen og logen.

Fra loge nr. 38 "Humanitas", Nyk. f., og nr. 67 "M. C. Holm", Nyk. M., fremkom forslag om, at vore 3 loger af og til skulle afholde fællesmøder, en idé, som aldrig er blevet realiseret, men som måske fortjente at blive taget op? Efter design af br. Falle Uldal fremstilledes sølvlysestager med navnet "Odsing" samt de 3 kædeled indgraveret. Disse gives til brødre ved runde fødselsdage og lignende. Også i Falle Uldals design fik logen et nyt "altseende øje", i en mere dekorativ, abstrakt udførelse end det gamle naturalistiske.

I marts 1972 indtraf det meget tragiske flystyrt ved Dubai, hvorved logen mistede br. E. C. Larsen. En af flyets piloter, som også omkom, var søn af br. Henrik Petersen.

Januar 1973 institueredes lejr nr. 12 "Selandia" i Roskilde, og det blev senere af storlogen bestemt, at "Odsings patriarker skulle kaldes til "Selandia". Imidlertid har lejren samme mødedag som "Odsing", altså ville logen blive delvist affolket på lejrens mødedage, eller også måtte logen ændre mødedag. Dette sidste forslag ville logens brødre ikke acceptere, forslaget blev nedstemt. Efter langvarige og tunge forhandlinger fik Odsing så tilladelse til også fremover at lade nye patriarker blive kaldet til lejr nr. 6 "De 3 søjler".

Et forslag fra Nyk.-Rørvig socialudvalg, Rotary og Set. Georgs Gildet om at købe den nedlagte Odsherred Trælasthandel til fælles brug nedstemtes i logen. Men da vi jo manglede plads og udvidelsesmuligheder, købte logen naboejendommen til logebygningen for 125.000 kr. med henblik på senere sammen og ombygning. Fremkomne tegninger og forslag var imidlertid ikke tilfredsstillende, så de blev ikke ført ud i livet. Investeringen viste sig dog senere at være særdeles givtig.

1974 oprettedes billedrækken af logens brødre i forværelset, som siden er ført ajour.'

1975 fik den nydannede rebekkaforening "Lærken" husly vederlagsfrit til månedlige møder.

Logen modtog samme år som gave fra afdøde br. Charley Bjerregård porcelænsfiguren Smed ved ambolt.

## 10 års jubilæum

Oktober 1977 havde logen bestået i 10 år. Medlemstallet var steget fra 36 til 68. Dagen blev fejret med festloge. Blandt gæsterne sås br. d.d.s.s. Argon Petersen, br. ex. d.d.s.s. Erik Christensen, hovedpatriark Helge Petersen og distriktets overmestre alle med fruer. Endvidere str. formand Lydia Nørgård Jensen, "Lærken", og br. o.m. Bent Jensen nr. 94 "Hertug Hans", tidligere broder hos os.

Efter festlogen gik turen i bus til Strandlyst ved Vig strand, hvor festmiddagen blev indtaget. Der var mange taler og sange og en meget fin stemning. Efter dansen sluttede dagen med et storslået fyrværkeri skænket af værten, restauratør br. Carlo Jensen.

## Ny logebygning

Efterhånden som brødrene talte 72, blev pladsmangelen akut, og da kommunen var interesseret i at købe Indre Missions hus, der var nabo til Grundtvigsskolen, blev resultatet af forhandlingerne mellem parterne, at kommunen købte vor logebygning, som så blev overtaget af Indre Mission. Logen købte derpå af kommunen en grund på Siriusvej i Industrikvarteret, men frit beliggende mod omkørselsvejen nord om byen. Grunden er på 2.500 m<sup>2</sup> til 60 kr. pr. m<sup>2</sup>. Logebygningen solgtes for 428.000 kr., og nabobygningen senere for 350.000 kr. Samtidig gav brødrene lånetilsagn til et obligationslån til logen på 189.000 kr. rentefrit til 1983. Indløsning af obligationerne skulle begynde efter 5 år med 10.000 kr. årligt. Alt dette gjorde det muligt, sammen med kreditforeningslån, at starte nybyggeriet.

Ejendomsudvalget bestod af brødrene Hans Christensen, Per Schytte, Kaj Larsen, Vagn Jacobsen og Peter Grønbæk Andersen. Finansudvalget udgjordes af brødrene Åge Willumsen, Carl Olesen, Villy Randahl og Henning Isbrandtsen. Logen skylder disse 2 udvalg megen tak for dygtigt styret planlægning af byggeriet og dets finansiering. Br. Åge Willumsen tegnede den fremtidige logebygning, så den blev både formålstjenlig og smuk.

Byggeriet påbegyndtes i marts 1979, og rejsegildet fandt sted kun 2 måneder senere. Mange brødre deltog i byggeriet, så man næsten undgik betalt arbejdskraft. Vi mødtes efter arbejdstid og sluttede ca. kl. 22.

Ved rejsegildet blev nedlagt et grundstensdokument i forseglede blyrør. Det indeholdt tidens mønter, liste over håndværkere, fødselsdagskalender for logens brødre og byggeriets budget (ca. 1 million kr.).

Der blev holdt taler af br. om. Villy Randahl, str. Lydia Nørgård Jensen, rebekka-foreningen "Lærken" samt borgmester Henry Jacobsen.

I december 1979 var byggeriet klar til indvielse. Denne blev foretaget af br. storsire Preben O. Rasmussen i spidsen for storlogen. Efterfølgende afholdtes festloge. Ved orglet organist Juul, solosang ved br. Ulf Hanssing, recitativ ved exhp. Helge Petersen og festtale ved br. om. Henning Isbrandtsen, der specielt takkede arkitekten br. Åge Willumsen og havearkitekt Birgitte Fink (datter af br. Hans Lundsgård).

Om aftenen var der arrangeret festmiddag på restaurant "Strandlyst" med 151 deltagere.



*Den nye logebygning på Siriusvej*

## **På ny hverdag**

Første arbejds møde i den nye bygning oprandt 3. december 1979. Det blev vedtaget, at det ville være formålstjenligt at ansætte et bestyrerpar til at passe køkken og udlejning af selskabslokalerne m.m. Str. Mary og br. Tage Jensen blev ansat i jobbet. De fungerede til 1984, da de afløstes af Krista Hansen. Denne økonoma afløstes endelig i 1988 af vor nuværende Ulla Sørensen.

Endelig i 1980 kunne det tidligere omtalte hjertestopudstyr afleveres til "Falck". Vor ceremonimester Aage Nevermann, der havde fungeret siden logens start, afløstes i 1981 af Per Schytte. Samme år installeredes et høreanlæg styret af infrarøde stråler, da der var flere brødre, der havde svært ved at følge logens forhandlinger grundet nedsat hørelse.

I 1982 blev der i glædesrus over den nye bygning arrangeret mange logebesøg: nr. 9 "Andreas Holck", nr. 35 "Concordia", nr. 111 "De 5 tårne", og nr. 66 "Sorana". Der blev også udgivet en samling af deviserne for distriktets loger.

I 1983 vedtoges det at hædre ældre brødre ved at arrangere reception på 75-års dagen og fremdeles hvert femte år.

Året bød også på et chok for brødrene: Kommunen påtænkte at opføre en forbrændingsanstalt på nabogrunden mod vest med en 22 m høj bygning og en 40 meters skorsten. Heldigvis blev planen opgivet.

I 1984 toges initiativet til virksomhedsbesøg, der startedes med besøg på de danske pelsauktioner i Glostrup. Senere har vi besøgt N. V. E., Asnæs-værket, Lundbecks medicinalfabrik i Lumsås og Nordisk Kabel og Tråd m.fl.



Forsommeren 1984 var vi inviteret på besøg i Marstallogen nr. 79 "Arrebo". Det var en weekendtur i bus med 38 deltagere ind. damer. Vi blev festligt modtaget på kajen og indkvarteret på hotel. Efter et logemøde var der selskabelig sammenkomst med middag på hotellet. Dagen efter rundtur på øen og herunder besøg på navigatørskolen.

I maj 1987 kom så "Arrebo" på genvisit her. Efter logemødet var der foredrag ved br. Ib Thorlacius om Odsherred fra istiden til vore dage, og derpå samvær med middag i selskabslokalerne. Dagen efter bustur i det nordlige Odsherred, herunder besøg på marinestationen "Gniben". Frokost på Lumsås forsamlingshus.

1988 nedsattes et jubilæumsudvalg med henblik det kommende 25-års jubilæum, bestående af brødrene:

Leo Petersen, Henry Sørensen, Henning Larsen. Carl Jensen, Per Schytte og Gert Nørrevang: Senere afløstes Carl Jensen grundet ny arbejdsplads af br. Mogens Larsen.

Heldigvis er både nr. 87 "Odsing" og Rebekkaløge nr. 70 "Lærken" støt vokset, så nr. 87 nu tæller 87 brødre. Den plads, vi syntes, vi havde så rigelig af, da vi byggede den nye ordensbygning, er allerede blevet lidt kneben. Det har i 1991-92 været nødvendigt at tilføje en mindre tilbygning til depotrum og inddrage det tidligere depot i køkkenet. Et byggeri der har kostet kr. ca. 55.000. Tilbygningen er i træ, men fundamentet er støbt, så det senere kan bruges ved en eventuel forlængelse af selskabslokalerne. 21. september 1989 tildeltes Peter Grønbæk Andersen logens første 40 års hæderstegn.

Den 7. april 1992 blev vi alle rystet ved at høre om ordenens hovedsæde "Odd Fellow"-palæets brand. Br. ex. m. Einer Falldt havde 29. november 1989 i vor loge haft et indlæg om dette palæ, og han sagde bl.a.:

"Byggeriet startede i 1751 og stod færdigt 1755. Til byggeriet var medgået 1.500.000 mursten, 40.000 glaserede tagsten, 510 stk. 10" pommerske fyrrebjælker m.m.m. Over indgangen blev indsat en plade, som sidder der den dag i dag, og på den er følgende indskrift:

Da den nye bydel (Frederiksstaden) rejste sig med bygningen på kongens bud, opførte C. A. Berkentin på sammes opfordring dette bygningsværk for sig og sine efterkommere. Grev Berkentin fik dog ikke lov at nyde palæet ret længe, idet han døde 3 år senere.

Året 1761 rantes palæets riddersal af en brand i bjælkelaget under en kamin. Branden blev dog hurtigt slukket. Skaderne opgjordes til 2500 Rigsdaler.

I året 1807 rantes palæet af 3 bomber under englændernes terrorbombardement af København. Der blev ødelagt nogle meget kostbare rococo-spejle samt alle vinduer og en balkon.

I 1892 udbrød igen brand, og bygningen led betydelig skade".

Efter at palæet ikke længere blev anvendt til sit oprindelige formål: adelig beboelse, har det været brugt til mange forskellige formål: møder, foredrag, operaballer, ja sågar til industriel produktion af video-indspilninger, men mest kendt er de mange koncerter i den akustisk set enestående sal.

Palæet blev overtaget af "Odd-Fellow" ordenen i 1900. Br. Falldt sluttede med: "Dette indlæg er blevet til i kærlighed til det gamle hus, og det skal være mit håb, at det må stå i endnu mange år".

Vi håber alle, at det må lykkes at genopbygge palæet i dets oprindelige pragt.

# Embedsvalg

<i>Ar</i>	<i>Overmester</i>	<i>Undermester</i>	<i>Sekretær</i>	<i>Kasserer</i>	<i>Skatmester</i>
1967-70 jan.	Herluf Willer	Kresten Damborg	Ernst Jensen	Leo Petersen	EinerThiesen
1970/71 sept	Kresten Damborg	Ernst Jensen	Leo Petersen	Ejnar Jensen	Bent Jensen
1971/73	Ernst Jensen	Leo Petersen	Arne Stigkjær	Ejnar Jensen	John Møller
1973/75	Leo Petersen	Arne Stigkjær	Villy R. Larsen	Jacob Jensen	John Møller
1975-77	Arne Stigkjær	Villy Rand. Larsen	Henning Isbra.	Holger Haslund	Kaj Larsen
1977/79	Villy Randahl Larsen	Henning Isbrandtsen	John Møller	Per Schytte	Gert Larsen
1979/81	Henning Isbrandtsen	John Møller	Henry Sørensen	Per Schytte	Gert Larsen
1981/83	John Møller	Henry Sørensen	Holger Petersen	Bent Jørgensen	Gert Larsen
1983/85	Henry Sørensen	Holger Petersen	Alex R. Jensen	Bent Jørgensen	Gert Larsen
1985/87	Holger Petersen	Alex Rørma. Jensen	Bent Andersen	Jørgen Hansen	Gert Larsen
1987/89	Alex Rørmann Jensen	Bent Andersen	Carl Jensen	Jørgen Hansen	Gert Larsen
1989/91	Bent Andersen	Per Schytte	Mogens Larsen	Jørgen Hansen	Bent Jørgensen
1991-	Per Schytte	Mogens Larsen	Gert Nørrevang	Jørgen Hansen	Bent Jørgensen

## Logen Odsings segl

Navnet Odsing er betegnelsen for en person, der bor i Odsherred. Det blev da det navn, en kreds af brødre valgte, da de oprettede en Odd Fellow-forening i Nykøbing Sjælland i 1921.

Ordet Odsherred fortæller noget om den gamle inddeling af Danmark i herreder, en inddeling der kan spores tilbage til i al fald vikingetiden, sandsynligvis er denne inddeling endnu ældre. Herredet kan i oldtiden oprindeligt have været et religiøst område med fælles kultsted.

Man ved ikke nøjagtigt, hvilke opgaver der senere påhvilede de enkelte herreder. Nogle hævder, at hvert herred skulle stille med en hærenhed, når der blev kaldt, og at herredet var den administrative enhed, centralmagten kunne trække på, når noget skulle føres ud i livet. Ud over at være en administrativ enhed var herredet med sikkerhed et juridisk område med eget ting. Herredsfogeden var den person, der stod i spidsen for herredet spec. som dommer.

I kong Valdemars jordebog registreredes de herreder, der eksisterede i første halvdel af 1200-årene i alt ca. 200 ind. Sønderjylland og Skåne.

Op i middelalderen mistede herredet sin militære betydning, idet man dannede større militærenheder, de såkaldte ledingen

Senere, specielt med indførelsen af enevælden i 1660, dannede man større retskredse ved at slå flere herreder sammen. Dette muliggjorde en bedre aflønning af embedsmændene.

I løbet af 1700-årene blev herredsfogeden foruden at være dommer også politimyndighed. Det blev ved den tid også reglen, at herredsfogeden var juridisk uddannet.

Som bevis på et dokumentets ægthed og juridiske gyldighed begyndte man tidligt at forsyne dokumenter med et aftryk af et seglstempel, der tilhørte den udstedende myndighed eller person,

svarende til vore dages underskrift, på et dokument. Segl kendes langt tilbage i historien; f.eks. er der fundet talrige segl fra de ældste tider i Mesopotamien, dengang som rullesegl, der blev rullet hen over den endnu våde lertavle, den tids skrivemateriale. I middelalderens dokumenter er seglet som regel presset ned i en klat voks smeltet på dokumentet eller på et bånd, der er ført igennem en spalte i dokumentets rand.

I vort område er det ældste kendte segl Nykøbing Sjælland købstads fra 1519 med nymånen (Nykøbing) og fem stjerner, det våben, der nu er Nykøbings byvåben.

Den ældste brug af herredsvåben fra Odsherred er fra 1610, da det blev anvendt på et dokument ved hyldesten af den valgte arveprins Christian, Chr. d. 4. s ældste søn. Han døde i øvrigt, inden han blev konge på en kurrejse til Karlsbad i det nuværende Tjekkosllovakiet i 1647.



Herredsseglet fra 1610.

Som det ses på billedet er herredsseglet en femtakket stjerne på en bund af bølgelinier. De fem takker på stjernen symboliserer Odsherreds 5 Odde: Ordrup næs, Sjællands Odde, Korshage, Nakkehoved og Kongsøre Nebbe. Bølgelinierne markerer det vand, der omgiver Odsherred på næsten alle sider.

Tidligere afskar Lammefjorden næsten totalt Odsherred fra det øvrige Sjælland. Den landfaste forbindelse udgjordes af "Draget", en landtange bevogtet af Dragsholm. Ved roden af denne tange mod nord lå Fårevejle kirke på brinken mod fjorden.

Udover den inddeling af landet i herreder, der er omtalt tidligere i artiklen, havde man en inddeling i len. Ordet betyder "overdraget myndighed". I spidsen for hvert len stod en lensmand, der var kongeligt udnævnt embedsmand. Systemet går tilbage til Valdemar Atterdags tid. Lensmanden havde dels pligt til krigstjeneste med sine mænd, dels skulle han inddrive og føre regnskab med kronens indtægter, som i det væsentligste var told og afgifter af retssager i de omgivende herreder.

Da Dragsholm, formentlig på kongelig befaling, skulle have et segl, "lånte" man Odsherreds segl, som vi kender fra 1610, og omgav det med en femkant med en knop i hvert hjørne. Dette skal sandsynligvis symbolisere et borganlæg (Dragsholm). Dette segl kendes fra 1648.

Efter denne tid brugte herredet denne udformning af sit segl, dog omgivet cirkelformet med teksten: Aadtz herrit seigl.

På Nykøbing Museum findes en graveret kobber-plade, der stammer fra den gamle rådstue og tingstue, der blev bygget i 1684. Huset eksisterer ikke mere; det lå på den nuværende adresse Algade 18.

Teksten på kobberpladen lyder på nu-dansk:

"Anno 1684 er dette tinghus bygget på dette sted efter kongelig majestæts allernådigste befaling på almuens bekostning, efter at de gamle Dragsholm birk med Odsherred blev sammenføjet. At

betjenes og svare under denne ret, hvor da var rettens betjente nemlig Morten Boesen, birkedommer, og Niels Matsen, birkestingskriver. Og gives hermed til kende, at denne indbefattede figur er en ret bemærkelse efter de originale smukke ceremonimester-stav, der foroven er prydet

Odsherreds segl, som findes i fornævnte birkedommers forvaring, og hvor efterkommere det kan finde til fornøden efterretning, Da loge nr. 87 Odsing blev oprettet i 1967 var det vi bygger videre på. på denne baggrund helt naturligt at foreslå det gamle Odsherred segl som grundlag for den nye loges segl. Nu er en loges segl nødvendigvis forsynet med tekster og symboler, der afleder opmærksomheden fra det centrale, oprindelige segl. Vil man uforstyrret se det enkle Odsherred segl, kan man iagttage logens meget smukke ceremonimester stav, der foroven er prydet med dette segl indrammet i en cirkel.

Dette symbol, leder tankerne tilbage til Odsherreds fortid og til det liv, der rørte sig her engang – til alt det vi bygger videre på.

Henfarne slægter

I landets marv

Sig ej fornægte

Bevar din arv.

(Johs. V. Jensen).



Det senere Odsherred Segl. Midterpartiet var Dragsholm Segl, der igen var komponeret på grundlag af Odsherreds Segl fra 1610